



VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

web: VietnamConghoaPhapdinh.com
email: vnch.phapdinh@gmail.com

TĐTT.08.21

Kính gửi Đồng bào quốc nội và Quân Đội Nhân Dân,

Đồng bào thân thương,
Quý bạn Quân Đội Nhân dân,

Thông điệp này của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa được gửi đến đồng bào và Quân Đội Nhân Dân vào ngày cuối tháng 8 năm nay, đánh dấu khởi điểm cách đây 76 năm của tấn trường thiên thảm kịch do đảng Cộng sản Việt Nam gây nên, tuân hành sách lược của Cộng sản quốc tế nhuộm đỏ Đông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào.

Một thảm kịch giết chết hơn ba triệu người Việt của cả hai miền Nam, Bắc trong cuộc chiến tranh do Cộng đảng phát động dưới mào danh tranh đấu giành độc lập quốc gia. Một cuộc chiến tranh dài nhất trong thế kỷ hai-mươi giữa lúc hòa bình đã trở lại sau khi thế chiến 2 chấm dứt ngày 15 tháng 8, 1945.

Ngoài ra phải kể thêm hơn một triệu đồng bào bị chúng sát hại trong các vụ thủ tiêu, ám sát, cải cách ruộng đất, trại tù cải tạo, và nhiều chục ngàn người tử nạn trên đường đi tìm tự do trong rừng sâu, trên biển cả.

Thảm kịch Việt Nam bắt đầu từ ngày 19 tháng 8, 1945 tại Hà Nội. Tổng lúc Tổng hội công chức tập họp tại Quảng trường trước Nhà hát Lớn ủng hộ Chính Phủ Quốc gia, vui mừng chào đón ngày đất nước được **Nhật bản, đầu hàng Đồng Minh ngày 15 tháng 8, trao trả độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Vua Bảo Đại, đại diện chính thức nước Việt Nam** thì bất thần, một đám cán bộ cộng sản xuất hiện giăng biển ngừ, tung cờ đỏ sao vàng, tạo rối loạn, hét la khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, Hồ Chí Minh và với vài tay súng nhỏ áp đảo quần chúng. Một đám đông chạy đến chiếm cứ văn phòng Khâm sai chỉ được vài lính Bảo An canh gác. Chính phủ Trần Trọng Kim chưa kịp hoàn bị và củng cố chính quyền mới được thành lập sau khi quân đội Nhật lật đổ chính quyền Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3 trước. **Ngày 11 tháng 3, Vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ hòa ước Patenôtre 1884 thiết lập chế độ Pháp bảo Hộ Việt Nam. Việt Nam được độc lập** chỉ riêng Nam Kỳ còn tạm thời do quân đội Nhật kiểm soát vì lý do chiến tranh đang tiếp diễn ở Đông-Nam Á.

Tại Hà Nội cũng như tại Huế, Tư lệnh quân đội Nhật sẵn sàng bảo vệ Vua Bảo Đại và Chính phủ, giữ gìn an ninh và trật tự trong lúc chờ đợi Đồng Minh đến giải giới nhưng nhà Vua và Chính phủ từ chối vì lo ngại và muốn tránh một cuộc đổ máu có thể xảy

ra. Các chính đảng quốc gia không đứng chung đực với nhau để cùng Chính Phủ dẹp trừ cuộc nổi loạn do các cán bộ cộng sản phát động cướp thời cơ.

Chiều ngày 30 tháng 8, 1945, dưới sự đe dọa tàn sát của cộng sản và bị vài viên chức trong văn phòng Đồng Lý đã bị cộng sản mua chuộc phóng đại sức mạnh của chúng, Vua Bảo Đại đã chấp nhận thoái vị trao ấn tín cho hai tên đại diện của chúng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận từ Hà Nội vào Huế mấy hôm trước.

Vài nghìn người tụ tập trên sân cỏ trước cửa Ngọ Môn, xem lễ thoái vị, im lặng, bần thần trước một cảnh tượng họ không bao giờ nghĩ đến. Cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam treo cao trên kỳ đài trước cửa Ngọ Môn bị hạ xuống và cờ đỏ sao vàng của Việt Minh cộng sản được kéo lên. **Không ai bảo ai, mọi người ngậm ngùi, im lặng như một cuộc tiễn biệt người thân đột ngột ra đi không hẹn ngày trở về !**

Tôi có mặt trong buổi chiều ấy trong đám học sinh đến xem buổi lễ và nhà của thân phụ tôi chỉ cách Hoàng Cung khoảng hai trăm thước, trên đường Bộ Học (đổi tên Hàn Thuyên sau 1945) trong Thành Nội Huế.

Vậy mà mới đây, đọc một bài tường thuật lại buổi lễ thoái vị, tác giả nào đấy đã viết « cả mấy vạn người hò hét hoan hô khi lá cờ vàng bị kéo xuống, lá cờ Việt Minh kéo lên », tôi không ngăn được buồn nôn trước một sự dối trá trắng trợn !

Trắng trợn hơn nữa trước sự hiển nhiên của lịch sử như đã trình bày là vừa mô tả các hành vi cướp đoạt chính quyền quốc gia độc lập từ tay vua Bảo Đại và Chính Phủ Trần Trọng Kim, Cộng đảng VN lại vừa hô lớn tranh đấu giành được độc lập cho quốc gia ! Rõ là vừa dối trá, vừa tự mâu thuẫn, chứng tỏ một trình độ mù quáng, kết quả của công trình đào tạo cán bộ sách động quần chúng từ lò huấn luyện Mạc – Tư – Khoa, nơi Nguyễn Ái Quốc được thu nhận sau khi y gia nhập đảng Cộng sản Pháp năm 1920 và được gửi sang Nga – Xô thụ huấn để về tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương nói chung.

Đến đây, cần làm sáng tỏ một bí ẩn vô cùng quan trọng mà nhiều tài liệu và nhân chứng ở Đài Loan và ngay cả ở Trung Cộng là Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932 trong trạm y tế của nhà Tù Hồng Kông vì bệnh lao phổi. Nhật báo L' Humanité (Nhân loại) của đảng Cộng sản Pháp (hiện còn phát hành) số ra ngày 19 tháng 8, 1932 đã loan tin này trong một bài báo chỉ trích chính quyền Hồng Kông của Anh quốc đã theo lời yêu cầu của Pháp, bắt giam Nguyễn Ái Quốc lúc này mang tên giả Tống Văn Sơ. Sau đấy, Thiếu tá Tàu Công thuộc Đệ bát lộ quân của Mao Trạch Đông tên là Hồ Quang đã đội lốt Nguyễn Ái Quốc cho đến khi y đổi tên là Hồ Chí Minh

Trong mọi trường hợp, đồ đệ của các bạo chúa cộng sản Vladimir Lenine, Joseph Staline hay Mao Trạch Đông đều được nhồi sọ giống nhau về chủ thuyết cộng sản và cách mạng bạo động cướp chính quyền các quốc gia để thiết lập chế độ cộng sản.

Một chế độ phi nhân, tàn bạo, phản tiến hóa khai sinh ở nước Nga do Lenine, một tay chuyên làm cách mạng bạo động dưới triều đại Nga Hoàng Nicolas II. Lợi dụng lúc nước Nga đang suy yếu, gần kiệt quệ vì lâm vào cuộc chiến tranh 1914- 1918, y phát động cuộc cách mạng Botchevik (tiếng Nga là đa số), thanh toán các đồng chí củ Menchevik (tiếng Nga là thiểu số) nguyên cùng một đảng Thợ Thuyền Dân Chủ Xã Hội Nga (POSDR) đã phân tán nhưng cùng nhau chống chế độ Nga Hoàng. Nhóm Bolchevik trở thành đảng Cộng Sản Nga –Sô từ năm 1918.

Cướp được chính quyền xong, Lenine lập đảng Cộng sản Nga tháng 3, 1918 đổi tên thành đảng Cộng sản Nga-Sô- Viết của Liên Bang Nga – Sô –Viết (URSS) chủ trương « vô sản chuyên chế - đấu tranh giai cấp » diệt trừ đối lập. Thừa kế của y là Staline, nham hiểm và độc ác mà chính Lenine lúc sinh tiền cũng đã nhận xét, đã giết hại nhiều « đồng chí » không tuyệt đối trung thành với y.

Sau khi Lenine từ trần năm 1924, Léon Trotski, đồng chí số 1 của Lenine, sáng lập Hồng quân Nga, bị Staline khai trừ khỏi đảng và lưu đày ra ngoại quốc vì chống đối và khinh thường y. Lập đảng Cộng sản Đệ tứ quốc tế để chống lại đảng Cộng sản Đệ tam ở Nga Sô, Trotski không thoát khỏi bàn tay sắt của Staline, ngày 21 tháng 8, 1940 y bị nhân viên Mật vụ của Staline ám sát tại thủ đô Mễ -Tây- Cơ.

Ngày 5 tháng 3, 1953, đến lượt Staline bị Trùm Mật Vụ Béria đầu độc chết theo nhiều nguồn tin từ điện Cẩm-linh (Moscova). Đến ngày 26 tháng 6, 1953 thì Béria bị bắt, kết án tử hình và bị bắn chết.

Cuộc diễn tiến tố giác Staline khởi sự từ hội nghị đảng Cộng sản Nga sô thứ 20 tháng 6, 1956 , Bí thư thứ nhất Cộng đảng Nga Sô Nikita Krouchtchev cực lực lên án y chuyên quyền, hiếu sát, giết cả các đồng chí bị y nghi chống đối y, giết nhiều triệu người trong và ngoài các goulag, sai lầm về các chính sách kinh tế, nông nghiệp đưa đến nạn đói nghèo, v.v.....Tổng kết, Staline đã sát hại hơn 9 triệu người và gây nên nạn đói ở Nga, tổng cộng hơn 20 triệu nạn nhân của y. Cuộc hạ bệ Staline bắt đầu chính thức cho đến khi quan tài của y bị đưa ra khỏi mộ phần của Lénine sát cạnh điện Cẩm Linh (Kremlin) ở Mạc-Tư-Khoa và các bức tượng của y ở nhiều nơi trong nước Nga bị lật đổ.Tuy vậy, Saline nhà độc tài, khát máu, độc ác của nước Nga còn ảnh hưởng tai hại đến nhiều quốc gia bị cộng sản thống trị ở các nước cộng sản Phi Châu và Á Châu như ở Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Nhà thơ Tố Hữu, Ủy viên bộ Chính trị, còn ca tụng y đến mức than khóc khi y chết :
« Khóc Cha khóc một, khóc Ông khóc mười » !

Rập khuôn bạo chúa Staline, đảng Cộng sản Việt Nam đã ác với dân, thanh toán nội bộ âm thầm, kín đáo như vài trường hợp gần đây với Nguyễn Bá Thanh năm 2015, Trưởng ban Nội Chính, Phó Trưởng ban Phòng chống Tham Nhũng, với Trần Đại Quang năm 2018, Bộ Trưởng Công An, Chủ Tịch Nước, cả hai bị đầu độc chết.

Trong nước, ác với dân, tranh quyền sát hại nhau trong cơ cấu lãnh đạo, đối ngoại, hèn với giặc, Cộng đảng Việt Nam khiếp nhược trước Trung Cộng vì chịu trói mình trong tư thế cô lập, phải chấp nhận 4 cấm điều của chúng áp đặt : - Không tham gia liên minh quân sự - Không liên kết với nước này, chống nước kia- - Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự để chống lại nước khác – Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Sách trắng của Bộ Quốc Phòng Việt Nam XHCN do Thứ Trưởng Nguyễn Chí Vịnh công bố ngày 25 tháng 11, 2019 rõ là một sợi dây xích cột chặt Việt Nam làm vật tế thần cho kẻ thù phương Bắc để đảng CSVN được yên thân trị vì đất nước, mặc cho Trung Cộng dày xéo non sông, cướp biển đảo, đất liền ở biên giới, thực hiện tiến trình Hán hóa dân tộc, biến giang sơn ta thành một Tây Tạng thứ hai !

Đồng bào thân thương,

Cac bạn Quân Đội Nhân Dân,

Lẽ nào đồng bào và các bạn ngồi yên trước viễn tượng Một Ngàn Năm Bắc Thuộc trở lại trong lúc một thế cờ mới đang mở ra cho chúng ta : các nước từ Liên Hiệp Âu Châu đến Thái Bình Dương đang xúc tiến kết hợp một liên minh hùng hậu siết chặt Trung Cộng mà trung tâm là bốn quốc gia Ấn Độ -Úc- Nhật Bản - Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Hoa Kỳ từ Tổng Thống Donald Trump đến bây giờ Tổng thống Joe Biden đều nhắc nhở Việt Nam phải giành lại độc lập ám chỉ phải vùng lên đặng đảm nhận rõ ràng phần vụ của mình trong liên minh chống Trung Cộng. Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Đại tướng Lloyd Austin đã nói rõ cho Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 29 tháng 7 vừa qua rằng Việt Nam phải độc lập, tôn trọng nhân quyền, tự do để được nâng lên hàng đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Tân Đại sứ Mỹ ở Việt nam sắp được bổ nhiệm Marc Knapper cũng tuyên bố tương tự, nhấn mạnh quan hệ an ninh với Việt Nam chỉ có thể đạt mức cao nhất khi Hà Nội có những tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Bà Phó Tổng Thống Kamala Harris vừa ghé thăm Việt Nam cũng đặt nặng vấn đề nhân quyền và ám chỉ vai trò của Việt Nam trong cuộc tranh đấu chống Trung Cộng xâm chiếm biển đảo của các nước trong vùng mà Việt Nam là một.

Trong lúc các nước Phương Tây và Á Châu Thái Bình Dương dồn nỗ lực chống Trung Cộng mà Việt Nam đang là nạn nhân bị chúng xâm chiếm thì Cộng đảng Việt Nam, vì quyền lợi của mình, núp bóng Trung Cộng, dìm đất nước trong thế cô lập, hèn yếu, sớm trở thành một chư hầu của chúng.

Đồng bào không thể ngồi yên mà phải đứng lên, nắm lấy thời cơ, dẹp bỏ Cộng đảng, giành lại quyền tự chủ của mình, noi gương tranh đấu thành công của nhân dân Nga và Đông Âu, chấm dứt chế độ cộng sản của Đế quốc Nga Sô và các chư hầu ba mươi năm trước đây.

Quân Đội Nhân Dân hãy đứng lên với đồng bào, dẹp bỏ mấy tên Quân ủy cộng sản, trở về với tổ quốc ! Lịch sử sẽ ghi ơn của các bạn. Một tương lai sáng lạn đang chờ đón các bạn, một quân đội thật sự của dân, cho dân, vì dân.

Trong niềm tin ấy, tôi thân mến chào quyết thắng đồng bào và quí bạn Quân Đội Nhân Dân.

Hải ngoại, ngày 31 tháng 8, 2021

Thủ Tướng Chính Phủ



Lê Trọng Quát